

Santpoort, januari 2019

Beste

Hartelijk dank voor uw jaarlijkse bijdrage aan de Dorpskerk. Mede dankzij uw steun konden we ook het afgelopen jaar kerk zijn in Santpoort, door te vieren, te delen en samen ons geloof te beleven, of gewoon elkaar te ontmoeten.

Omzien naar elkaar

Misschien komt u regelmatig in de kerk, bij een dienst of een culturele activiteit. De kerk is er op belangrijke momenten in het leven: bij geboorte en huwelijk, maar ook bij ziekte en in moeilijke tijden willen we omzien naar elkaar, naar mensen binnen en buiten de kerk.

We willen ook graag gewoon kerk in het dorp blijven.

Omzien naar elkaar, het is de opdracht die de Bijbel ons meegeeft. In de bijgesloten folder leest u hoe wij als gemeente daar vorm en inhoud aan geven.

Ziet u om naar de kerk?

Ook in 2019 willen we u blijven inspireren en weer volop activiteiten organiseren. Daar is veel geld voor nodig. Onze ambities zijn groot – het opknappen van de Ontmoetingsruimte is er één van. Met uw steun hopen we onze plannen ook dit jaar waar te maken.

Misschien geeft u al heel lang steeds hetzelfde bedrag. Wilt u daar eens bij stil staan?

Is het voor u mogelijk om het bedrag dit jaar met bijvoorbeeld 50 euro te verhogen?

Hoeveel u geeft bepaalt u natuurlijk zelf en elk bedrag is van harte welkom!

We hopen dat u omziet naar de kerk zoals de kerk ook omziet naar u, en dat we ook in 2019 op uw bijdrage mogen rekenen. Doet u weer mee?

Op het bijgaande formulier kunt u aangeven hoeveel u wilt bijdragen en op welke wijze.

Het is fijn dat wij samen deze brief kunnen schrijven, nu ik, ds. Gilda Polderman, in januari als gemeentepredikant verbonden word aan de Dorpskerkgemeente. Laten we met elkaar bouwen aan een kerk waarin we naar elkaar omzien!

Met vriendelijke groet,



Gilda Polderman
Predikant



Martine Roomer
Vz. wijkkerkenraad



PS. Als u kiest voor automatische incasso, neemt u ons veel werk uit handen.